



Bij de zondag – 3^e zondag 40-dagen tijd

Thema: Uit liefde voor jou



Johannes 4:5-26

Jezus ontmoet een vrouw aan de bron. Deze Samaritaanse vrouw is een verschoppeling. Ondanks de religieuze en maatschappelijke afstand kent Jezus haar hart en omstandigheden. Jezus spreekt woorden over wat hen verbindt.

God zoekt mensen die zijn hart zoeken, ongeacht status of afkomst.

Kernwoorden: bron, reflectie, verscheidenheid

Agenda

Woensdag 15 maart – Kennismaking met Jonathan Sacks – 20.00 uur

Donderdag 16 maart – Rummikubavond in het Anker om 20.00 uur.

Donderdag 16 maart – Repetitie cantorij – 19.30 uur

Vrijdag 17 maart – Pannenkoeken restaurant 17.00 – 18.30 uur

Donderdag 23 maart – Repetitie cantorij – 19.30 uur

Woensdag 29 maart – Kennismaking met Jonathan Sacks (vervolg) – 20.00 uur

Collectes

1^e Kerk in Actie (zie toelichting)

2^e Kerk

3^e Beheer Kerkelijke Gebouwen

Liturgie

3^e zondag in de 40-dagentijd
26 februari – ds. Kok uit Nijveen
Organist: Harro Kraal

Liederen en Schriftlezing:

Zingen: NLB 84: 1, 3

Zingen: NLB 25: 6, 7

NLB 816: 1, 2, 3, 4

Lezing: Johannes 4: 1-26

Zingen: NLB 188: 1, 2, 3, 4

Verkondiging

Zingen: NLB 653: 1, 3, 7

Dank- en voorbede

Slotlied: NLB 362: 1, 2

1^e Collecte – Kerk in Actie – 40 dagentijd collecte

In Nederland zijn ruim 33.000 mensen gedetineerd en zitten een korte of langere gevangenisstraf uit. Jezus vraagt ons niet te oordelen, maar barmhartig naar hen om te zien. Daarom reiken we (ex-)gevangenen, tbs-patiënten en hun familie een helpende hand om te werken naar herstel.

Kerk in Actie ondersteunt diverse initiatieven in Nederland die omzien naar gevangenen en hun partners en kinderen, hen bezoeken tijdens de detentie, maar ook een nieuwe kans bieden in de maatschappij.

Bezinning en ontmoeting

- Een laatste herinnering: in de komende week komt woensdag 15 maart Reinier Gosker spreken over Jonathan Sachs, opperrabbin van Groot Brittanië. U kunt nog aanschuiven. Als u het me even laat weten kan ik u de reader opsturen. Een tweede bijeenkomst volgt op woensdag 29 maart. Beide avonden beginnen om 20.00 uur.
- Vorige week maakte ik al melding van ons geplande theologisch café. Abusievelijk stond daarin nog dezelfde datum als in het B&O boekje. Door de ziekte van Betty hebben wij het echter moeten verschuiven naar **14 en 16 april**. Vrijdag avond lezen we samen wat delen uit het boekje "Onzeker Weten" onder leiding van Ds Bert Altena uit Vries en Assen. Zondagmiddag is het eigenlijke theologische café. Dan komt één van de schrijvers van het boek, Bram Kalkman, ons iets vertellen over zekerheden en twijfel. Aansluitend gaat Bert Altena met hem in een gesprek waaraan iedereen kan deelnemen. Het wordt vast boeiend en misschien ook wel een beetje spannend. Houdt bijEén in de gaten!

Jaap Thijs

0629219221

jacobcthijs@gmail.com

Herstel Ds. Betty

Afgelopen zondag is er na de dienst info gegeven over de ontwikkelingen in het herstel van Ds. Betty Gras. Voor wie niet in de kerk was, hier nog even kort de info:

Er is weer een vervolgesprek geweest met Ds. Betty.

De komende maanden staan nog, op advies van de bedrijfsarts, in het teken van herstel.

Mogelijk zal Betty vanaf mei wat kleinere activiteiten gaan oppakken. We hopen dat zij in het nieuwe seizoen haar taken weer kan gaan uitvoeren.

Betty wil iedereen, ook namens haar gezin, hartelijk bedanken voor de vele blijken van medeleven.

Met vriendelijke groet,
Namens de kerkenraad
Aaldert Renting
voorzitter

Kosters

Tot en met zondag 26 maart zijn Arjen en Aja Vos de dienstdoende kosters.

U kunt hen bereiken onder het nr van de kosterstelefoon: 06 249 238 44

Kopij nieuwsbrief

U kunt kopij voor vrijdag 12.00 uur sturen naar:

nieuwsbrief@deontmoetingskerk.nl

Nieuwsbrief lezen

De nieuwsbrieven zijn ook allemaal te lezen op onze website

<https://www.deontmoetingskerk.nl/nieuwsbrief>

Voor meer informatie zie Website:
www.deontmoetingskerk.nl

Facebook

Pannenkoeken Restaurant Ontmoetingskerk!



Heel de Ontmoetingskerk bakt. En dan geen taarten, cakes of koekjes, maar pannenkoeken! Dit keer op de nationale pannenkoekendag. Hoe leuk is dat?

Vrijdag 17 maart a.s.

Geopend van 17.00 tot 18.30 uur, vrije inloop.

Al een aantal jaar organiseert de Ontmoetingskerk in Zuidwolde een pannenkoekenrestaurant voor het goede doel. Die goede traditie wil ze ook dit jaar vasthouden. Na een pannenkoeken drive- thru en pannenkoeken naar elkaar toe brengen, is het nu weer tijd voor **live** elkaar ontmoeten en met elkaar eten.

Opgeven voor:

- 1) Komen jullie pannenkoeken eten?
- 2) Wil je pannenkoeken bakken of toetjes maken?

Opgeven bij Yvonne Kuijer t/m 15 maart:

yvonnekuijer@gmail.com

0648520763 (appen of bellen).

Prijs per gezin: 15,00 euro

Prijs p.p.: 5 euro

Of via opgave lijst, vanaf 26 februari te vinden in de Ontmoetingskerk

Het goede doel: Aardbevingen in Syrië/Turkije, giro 555

Om een steentje bij te dragen aan de hulp voor families in de getroffen gebieden.

We hopen op een gezellige drukte vrijdag 17 maart! En een mooie opbrengst!
